

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧ. ΔΙΑΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 72-ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2621-0-29901
FAX.2621-0-33445

Πύργος 12/03/2014

ΓΙΝΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ;

Είμαστε συνηθισμένοι ν' ακούμε και να βλέπουμε στις οθόνες των τηλεοράσεων εκπομπές και ντοκιμαντέρ με θέμα την διασπορά και υπαίθρια "αποθήκευση" στις χώρες του τρίτου κόσμου εκατοντάδων χιλιάδων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων προερχόμενων από τις προηγμένες καταναλωτικές κοινωνίες.

Τηλεοράσεις, μπαταρίες αλλά και ληγμένα φυτοφάρμακα, χημικά αλλά και εκρηκτικά (θυμηθείτε τι έγινε στην Κύπρο), βρίσκουν "άσυλο" εκεί που ο κόσμος έχει συνδέσει την φτώχεια με την ανάγκη, την χαμηλή παιδεία με την ανοχή. Εκεί δηλαδή που η μείωση του πληθυσμού ή η βραχεία διάρκεια της ζωής είναι δώρο για τις κυβερνήσεις των οποίων οι επικεφαλής παίρνουν και δωράκια για την "ανοχή" τους στην φιλοξενία, κάθε είδους επικίνδυνων αποβλήτων.

Σκέφτομαι λοιπόν μήπως συμβαίνει κι εδώ κάτι τέτοιο, στη χώρα των "άφθαρτων" πολιτικών μας, όπου κατ' αναλογία οι μειωμένες αυτές αντιστάσεις μας λόγω της οικονομικής κρίσης συντέλεσαν, ώστε να επιτρέψουμε να ποτίσουν το "θαλάσσιο περιβόλι" μας με χημικά;

Δεν εξηγείται αλλιώς, αφού ενώ βοά ο κόσμος, κανένα τηλεοπτικό μέσον και πολύ περισσότερο καμία δημόσια αρχή, δεν έβγαλε έστω μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την υδροδιάλυση του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στην Μεσόγειο.

Αλλά που να υπάρξει χρόνος για την προστασία της δημόσιας υγείας, (άλλωστε οι έλληνες ζούνε υπερβολικά πολύ επιβαρύνοντας το δημόσιο κορβανά), όταν έχουμε ν' ασχοληθούμε με τόσες ΜΚΟ (τέτοια δεν έχουμε για την καταμέτρηση των χημικών), άσε που έχουμε κι εκλογές.

Και παρατηρείται λοιπόν ακόμη και η Αλβανία να δηλώνει δημόσια όχι ευχαριστώ, στην "φιλοξενία" των χημικών του Άσαντ κι έτσι οι "σύμμαχοί" μας ν' αποφασίζουν να μετατρέψουν την Μεσόγειο σε Κόλπο του Μεξικού.

Η μεσόγειος βλέπετε έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τέτοιο εγχείρημα.

Από την μια μεριά χώρες εξαρτημένες οικονομικά και ελεγχόμενες , λόγω της οικονομικής κρίσης , όπως η Κύπρος , η Τουρκία , η Ελλάδα , η Ιταλία , η Ισπανία , η Πορτογαλία και γιατί όχι και η Γαλλία και από την άλλη οι χώρες της Βορείου Αφρικής σε πολιτική και κοινωνική αποσύνθεση , έχουν αποβάλει κάθε αντίσταση και διάθεση για αυτοδιάθεση, περιορίζοντας την εθνική τους ανεξαρτησία και υπόσταση στα " διαπιστευμένα " χερσαία σύνορά τους.

Αν λοιπόν σαν χώρα που βρέχεται από την Μεσόγειο έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο παρακμής και αδυναμίας αντίστασης , τότε εκείνο που είναι ν' αναμένουμε είναι πέρα από την οικονομική ήτα και την εθνική , αφού είμαστε αδύναμοι πλέον ν' αντιδράσουμε στον όποιο εκβιασμό, ναρκοθετώντας το μέλλον της χώρας και υποστέλλοντας την σημαία της ανάπτυξης μέσω της καταδίκης της τουριστικής βιομηχανίας και της θυσίας της υγείας και της μακροβιότητας των Ελλήνων .

Νικόλαος Αχ. Διάκος
Γ.Γ. ΠΕΣΕΔΕ